



## KOPI af Indlæg fra

### THISTED DRAGONFORENING



#### **Dragontræf i Hanstholm den 29. – 30. september 2012.**

Dragon THISTED, alias Hans Knudsen "prik" havde fundet alle navne på 3/1/JDR årgang maj 1970. Det var et stort stykke arbejde, det tog sådant ca. 2 ½ år at finde alle de gamle kammerater.

Det hele begyndte til 40 års jubilæum i Holstebro i 2010. Dengang var der mødt 12 mand op. Så vi snakkede om, at det kunne være sjovt om vi kunne finde nogle flere fra 3/1. Så jeg gik i gang med at søge efter navne fra bøssebogen, men det var ikke nemt da de fleste var anført med bynavn. Jeg havde fat i Ryslinge om han havde noget da han har et indlæg på JDR's hjemmeside, men det gav ikke det helt store.

Det store gennembrud kom da Sturup henvendte sig og fortalte at han havde fundet i sine gemmer en liste med alle civile navne. Så blev det straks nemmere. Så efter megen søgen fandt jeg frem til dem alle.

Så jeg gik og spekulerede på, hvor vi kunne være så mange. Jeg fik den geniale ide at vi måske kunne være på Hjemmeværnsgården i Hanstholm. Der blev taget kontakt til HJV. Og det kunne sandelig godt lade sig gøre. Herefter kontaktede jeg Ryslinge/Mogens Dalskov og satte ham ind i situationen, jeg viste at han var færm til det med computer. Så han lavede indbydelserne mm. Så kom alt arbejdet med bespisning, indkvartering mm. Jeg må sige, at der var stor tilslutning. Der blev tilmeldt 34 dragoner og 17 dragonesser. 15 var forhindret denne weekend.

#### **29.-30. september 2012.**

Så oprandt dagen, hvor vi skulle samles i Hanstholm. De første kom allerede om formiddagen. Man var ellers inviteret til middag. Man var så spændt på at gense de gamle kammerater efter 41 år. Der var også mange der ikke kunne kende hinanden. Jeg skal ellers lige love for at snakken gik lige fra man trådte ind ad døren og der blev kikket på billeder til sandwich og kaffen. Det blev ved til vi skulle have noget at spise; grillstegt gris med det hele. Der blev snakket og grinet helt til den lyse morgen. Da jeg og min hustru kom ned kl. 0700 om morgenen for at lave kaffe, sad der 5 mand og snakkede.

De havde ikke været i seng. Vi fik morgenkaffe med det hele. Klokkeren 0800 og da man var færdige med morgenmaden var det tid til at bryde op og sige tak for denne gang.

Det skal siges at det var en vellykket weekend og alle håber at der kommer flere til Jubilarstævnet i Holstebro i 2015.

#### **Oplysning:**

Hvis du vil se flere billeder fra arrangementet. Så gå ind på hjemmesiden:

<http://www.mdalskov.dk> og klik på soldater.

Mange hilsner med tak for sidst

